

Op de zeis der dood staat geschreven : Ik spaar
noch jong noch oud ; ik kom als men mij minst
verwacht.

BID VOOR † DE ZIEL
van

CLOVIS COSYNS,

*geboren te Everbeke, den 27 Januari 1899
en schielijk overleden in Frankrijk.*

Als het bloempje dan 's morgens in volle luister
ontluikt en 's avonds door eene wreede hand afge-
rukt, zoo is Clovis in zijne eerste jaren door een
schielijk en wreed ongeluk naar het akelige graf
gesleurd.

Hij was gehoorzaam, onderworpen vol opof-
fering en vol liefde voor zijne ouders, broeders en
zusters en dienstvaardig, openhartig en vredelie-
vend voor zijne gezellen, daarom zal God niet zijn
rechter maar zijne beschermer zijn.

Te midden onzer vreugde, als 't leven ons voor-
spoedig tegenlachte ontruikt gij hem ons, o Heer
onzen beminden Zoon ! Was zijne ziel te rein om
op deez' aarde te zweven ?

Vaarwel, beminde ouders, God neemt mij op
het oogenblik dat ik voor u en voor mijne jon-
gere zusters een steun was geworden, aan zijnen
eigen H. wil onderwerpen wij ons.

Vaarwel beminde Broeders en zusters, u blijft de
droevige taak, onze dierbare ouders te troosten
en door uwe liefvalligheid hun bloedend hart te
zalven.

O lieve Jesus Maria en Joseph, beschermt mijne
overlerenden.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust
300 dag. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt.