

Gelukkig degenen die in den Heer ster-
ven. Hand. 16

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EMILE COSYNS

echtgenoot van Mevrouw

ODILE SOETENS

*geboren te Everbeek, den 11 Mei 1863 en er
overleden den 10 Oktober 1944,
voorzien van de HH. Sakramenten*



Zijn wegen zijn schoon geweest en al zijn
voetstappen waren in vrede. Hij werd door
iedereen geacht omdat hij goed en recht-
vaardig was, en niemand sprak van hem
eenig kwaad. Prov. 3, 17 — Jud. 8

Zalig is de man, die de kwellingen en be-
proevingen met verdueligheid verdraagt,
want, na beproefd geweest te zijn, zal hij
de kroon des levens ontvangen, die God
beloofd heeft aan die Hem beminnen.

Jac. I

Troost u, dierbare echtgenote, lieve
kinderen, broeder, zusters en familieleden;
ik verlaat een aarde van ellende voor het
rijk van vrede. Hetgeen ik u verzoek is mij
te willen indachtig zijn in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige
rust. 7 j. en 7 q.

DRUK. DEPESEMIER - EVERBEEK