

Bid voor † de zielerust  
van Mevrouw  
**ROSALIE COSYNS,**

weduwe van Mijnheer  
**JEROME MABILDE,**

*geboren te Everbeke, den 13 Juni 1848  
en aldaar overleden den 9 April 1919.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De dagen van druk en pijn hebben haar aangestast, zij beleefde droevige weken en telde ellendige nachten. Meenig maal vroeg zij zelt om hare laatste rechten te ontvangen, ook dikwijls smeekte zij God om van deze wereld te mogen schijden. Hare dood was de wêërgalm van haar leven; vol hoop in het gerecht des Heeren sloot zij rustig de oogen.

Gedurende haar leven, als goede moeder, heeft zij goede voorbeelden gegeven aan hare kinderen, heeft ze onderwezen in de deugd en hun de vrees des Heeren voor oogen gelegd. Nu zal haar loon groot zijn in den Hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen gelukkig en wijs zijt gij, indien gij in dit leven zoo tracht te zijn, gelijk gij in de uur des doods wenscht gevonden te worden. Nav. Chr. I 25

Den Heer vreezen dat is de wortel der wijsheid en lange levensdagen zijn hare takken.

Eccl. I 25

Gij allen die mij bemindet, vergeet zoo haast uwe moeder niet. Herinnert u de moederlijke raadgeven die ik u gegeven hebt, de zorgen die ik voor u gehad heb. Denkt op uwe moeder en bid voor mij, opdat wij ons mogen terugvinden in den Hemel

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.