

O Kruis onder uwe schaduw rust en hoop ik,



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van zaliger

FRANÇOIS COSYNS,

Lid van den gemeenteraad

Lid van het Aartsbroederschap

van het H. Sakrament.

echtgenoot van

MATHILDE DONCKERWOLCKE,

geboren te Sarlardinghe, den 29 Januari 1850
en overleden te Everbeke, den 19 Maart 1921.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Overtuigde kristen, toegenegen echtgenoot, ware vader voor zijne kinderen oprechte vriend voor ieder die zijne hulp noodig had, heeft hij zijn leven toegewijd aan den godsdienst, het opvoeden zijner kinderen in de vrees Gods en het geven der schoonste voorbeelden van opoffering en werk. H. Aug.

Hij heeft de belooning zijner deugden ontvangen omdat zijne ziel aan God aangenaam was. Omdat hij God behaagde, was het noodig dat hij beproefd wierd. God zond hem eene korte ziekte over, welke hij met onderwerping aanvaarde als eene voorbereiding tot de dood zeggende met den H. Augustinus: O Heer hetgeen ik te lijden heb gaat voorbij en eindigt; hetgeen ik van u zal ontvangen zal eeuwig duren.

Dierbare echtgenoot en kinderen troost u in den Heer, ik vraag geene tranen maar gebeden.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.
7 jar. en 7 quard, afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt.