

Hij geloofde in een liefde die God openbaarde  
bij iedere mens die hij ontmoette.

De dood heeft je ongenadig uit je zo rijk  
ge vulde leven weggerukt, temidden van  
de werkzaamheden die jij zo plichtvol be-  
leefde.

Wij gaven mekaar veilige geborgenheid  
en dat was ons grootste geluk ; je levens-  
vreugde en aanstekelijke opgewektheid  
waren je dagelijks geschenk.

Je broer heeft nu zijn trouwste kameraad  
verloren, je moeder en zus hun toeverlaat.  
Serge en ikzelf verloren het beste van  
onzelf.

Alle vrienden zullen je trouw en gediens-  
tigheid missen, de collega's van de  
CERA je diepe waardering.

De Boerenbond was trouwens je trots  
en dagelijkse bekommernis, een stuk  
van je leven.

Mijn laatste groet is voor hen,  
die mijn onvolmaaktheden kenden  
en mij liefhadden.

(R. Tagore)

De families Cosyns, Schietecatte,  
Robeyns, De Lausnay danken voor uw  
gebed en voor uw bliken van medevoelen.