

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

GEORGINA COSYNS

dochter van wijlen

Jan-Baptist en Clotilde ROELANDT

geboren te Nederbrakel den 1 December 1882,
en er zeer godvruchtig overleden den 8 Januari 1944,
voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
van de Derde Orde van den H. Franciscus en van alle
godvruchtige Genootschappen der Parochie.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft
(H. Augustinus)

De Heer had haar begaafd met wijsheid en verstand,
met goedheid en liefde en godsvrucht.

Zij heeft haar talenten niet laten rusten maar ze ge-
bruikt tot welzijn van den evennaaste.

Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, omdat gij
over weinige zaken zult getrouw geweest zal Ik u over
vele aanstellen. tred binnen in de vreugde des Heeren.
(Matth. 25, 22-23)

De verduldigheid in het lijden is een onuitputbare
bron van genade, het zekerste teeken van zaligheid en
de rechte weg naar den Hemel. (H. Augustinus)

O Maria, mijne heilige Moeder, Gij weet het, in U
na Jezus, heb ik al de hoop gesteld van mijn eeuwige
zaligheid. (H. Alphonsus)

Bemide Zuster en duurzame bloedverwanten ik sterf
maar mijne vriendschap sterft niet; heb dank voor den
liefdevollen oppas gedurende mijne langdurige krankheid.
Ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u bemind heb
op de aarde. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl),
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,

(300 d. afl.)

Druk. Wwe O. Sudiacourt-Blommaert