

Geboren te Nederbrakel den 4 Septemb. 1886 en godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 Novemb. 1945 te Oudenaarde, in het gesticht Ste Elisabeth, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten en den Pauselijke zegen " In Articulo Mortis „

De schoonheid van zijn leven
lag in een vroom en moedig streven
voor God en voor zijn Rijk.

't Is schier niet te gelooven dat hij, de vrome wroeter, dien wij, met onvermoeibaren ijver steeds aan den arbeid zagen, tot voor enkele weken nog, nu ter eeuwige ruste is gegaan.

Wat een groot verlies !

Met vele en groote gaven stond hij jaren lang in het volle werkzame leven als leermeester van kleinen en grooten, bewust van de zware verantwoordelijkheden die hij te dragen had.

Een hoofd waarin wijsheid was opgeborgen, een hart waarin rechtschapenheid en goedheid waren opgestapeld, een wil doortastend en taai... een man van de goede daad, een man van den plicht. Zijn ongemeene werkkraft was de vrucht van zijn voorvaderlijk geloof en zijn vurig voorbeeldig Eucharistisch leven.

In de lastige kunst van onderwijzer heeft hij het geheim gevonden de geesten te voeden, de harten te veroveren, de zielen te winnen.

Goede, trouwe dienaar, tred binnen in de vreugd bij uw Heer en God.

En zonder vrees is hij gegaan, gelaten zonder een enkele klacht...

Dank om uwe liefdezorgen, gij mijn geliefde echtgenoot en kinderen, dank om uw gebeden, mijn vrienden, oud-leerlingen en kinderen der school. Blijft voor mij bidden, gij vooral mijn zoon en broeder, priesters van den Allerhoogste, en gij mijn zusters den Heer toegewijd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P.

Oudenaarde. - Drukk. A. De Meester