

Heer, Uw Wil geschiede !

DUURBAAR † AANDENKEN

aan Juffrouw

MARIE COSYNS

dochter van

Mijnheer René en Mevrouw Marie DENIE

geboren te Nederbrakel, den 3 April 1923, en godvruchtig overleden te Brussel, den 12 Februari 1937.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der sterverden.

Zij was lid van den Eucharistischen Kruistocht.

Waarom, o Engelen des Hemels, waarom zijt gij zoo vroeg dezen lieven engel op aarde komen rooven... Maar och, wij weten het: als de Meester van het leven rondgaat, dan plukt Hij eerst en liefst de schoonste bloemen uit zijn tuin. Schoon als een frissche bloem staat voor onzen geest de duurzame afgestorvene met haar edel en kostbaar deugdensieraad: zij was een voorbeeldig kruistochter met een levendig geloof en een ware godsvrucht; zij was een gulle blijde ziel die de kunst bezat om anderen aangenaam te zijn; niet het minst was zij een voorbeeld van engelachtige verdueligheid in de beproeving en het lijden: haar ziekte heeft zij zoo heldhaftig verdragen: nooit kwam er een klacht over haar lippen.... Die bloem was werkelijk te schoon om hier vermengd te worden met het aardsche stof. Gesproten uit een schoonen tuin werd zij alras verplant.... in d' allerschoonsten tuin hierboven!

Dank, innigen dank aan u, duurzame Ouders, die mij zoo goed hebt verzorgd en mijn lijden zoo zeer hebt verlicht. Geliefde Ouders, Broeder, Zusters en Bloedverwanten, wilt niet treuren om mij; richt oog en hart omhoog, ik ben reeds daàr waar de mensch volledig gelukkig is; hier ook verwacht ik U allen.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. & 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.