

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS COSYNS

weduwnaar van Mevrouw

GOLETA SEGERS

geboren te Nederbrakel, den 26 Mei 1848,
en aldaar godvruchtig overleden den 24 Juni 1934,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius en van de Confrerie der H. Barbara.

Gansch zijn leven door heeft hij den weg der rechtvaardigheid bewandeld. Hij diende tot voorbeeld van eenieder in zijne woorden, in zijnen handel en in zijne getrouwheid in den dienst van God.

't Was een goede huisvader die zijne kinderen opvoedde in eer en deugd. — Naarstig en werkzaam was hij en volbracht zijne plicht met hart en ziel; daarom won hij de genegenheid en de achting van eenieder. Met veel verdueligheid verdroeg hij zijne kortstondige ziekte, overtuigd dat het lijden den mensch louter en zekerder ten hemel voert.

Met gelatenheid zag hij den dood naderen, wetende dat hij daartoe wel bereid, niet hoefde te vreezen.

Duurbare Kinderen, hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid. Ik verlaat een tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede. Vergeet mijne zuchten niet en denkt dikwijls op uw vader die voor u gewerkt en gezorgd heeft in zijn leven... Vreest God, onderhoud stipt zijne geboden, dan zullen wij elkander wederzien in het ander leven.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.