

De vrede der ziel in de uur der dood is dikwijls het
begin der belooning van den rechtveerdige H. Greg.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Prudentia COSYNS

weduwe van Mijnheer

Kamiel ANTHEUNIS

geboren te Everbeke den 10 Mei 1857 en godvruch-
tig overleden te Geeraardsbergen den 25 Februari
1928, versterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden.

De afgestorvene was een achtbare, rechtzinnige en
voorzichtige vrouw. Zij onderhield stipt Gods wet ;
vol van geloof, kende zij geen menschelijk opzicht,
goedhartig en gedienschtig, telde zij niets dan vrienden.

Zij was steeds een trouwe echtgenootte en een ge-
negen moeder. Hare kinderen leerde zij God bemin-
nen en leven volgens zijne geboden, indachtig dat
bij den Heer groot zijn de verdiensten van hen die
de opvoeding hunner kinderen verzorgen.

Haar sterkte vond zij in de dagelijksche communie en
wetende dat de deur des hemels open staat voor hen die
hun hoop in Maria stellen. (H. Hier.), ging zij haar
dikwijls in haar heiligdom van den Oudenberg be-
zoeken tot opdracht harer gevoelens van liefde, dank-
baarheid en betrouwen.

Met stichtend geduld verdroeg zij den last harer
ziekte, in verwachting van een schat van verdiensten
voor hare ziel en van een bron van zegeningen voor
haar huis.

Beminde kinderen, dank voor uw verkleefde zor-
gen. Vergeet vader en moeder niet in uw gebeden ;
leeft altoos in eendracht, vrede en vrees des Heeren.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust

[7 jar. en 7 quad. afl.]

Drukk. P. HYLEBOS, Geeraardsbergen.