

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ COSYNS

geboren te Nederbrakel,
den 7 November 1859 en aldaar godvruchtig
overleden, den 15 Juni 1931,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Godsgeest bezielde en geleidde hem in zijne woorden en werken. Door zijne bereidwillige dienstvaardigheid, wist hij de genegenheid van het volk te verwerven. Zijne voorliefde tot de nederigen was hem ingeboren. Vele behoeftigen heeft hij in stilte, gedurende zijn levensloop geholpen en bijgestaan door raad en daad. Ook wordt zijn afsterven door allen diep betreurd en steeds zal zijne gedachtenis in de harten bewaard blijven. Moge de goede God er hem rijkelijk om loonen.

Omdat hij aangenaam was aan God, was het noodig dat hij beproefd werd. God zond hem eene langdurige ziekte over, welke hij met voorbeeldige onderwerping aanvaardde als eene zalige voorbereiding tot de dood. Met den H. Augustinus mocht hij zeggen: «O Heer, hetgeen ik te lijden heb, gaat voorbij en eindigt; hetgeen ik van U zal ontvangen, zal eeuwig duren.

Vaarwel, duurbare Broeders en Zusters, beminde neven en nichten, troost U, want het heeft den Heere behaagd een einde aan mijn lijden te stellen. Gebenedijd zij zijn heiligen naam. Hartelijk dank om de teedere bezorgdheid en liefde die gij mij steeds hebt toegedragen; dat God U zegene al de dagen van uw leven. Blijft mij indachtig in uwe gebeden tot dat wij elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jezus bermhertigheid! 300 d. afl.

Vandendriessche - De Vleeschauwer, Nederbrakel