

Zij leefde achttien jaren lang,
Maar nu van 's werelds last ontbonden,
Verwacht ze omhoog geen onderlaag;
Het hemelsch uurwerk telt geene stonden.

DER ZALIGE † GEDACHTENIS
van

Sara Judith COSYNS,

dochter van

Joseph en Victorine ROELAND,

geborente Everbeke, den 18 December 1900,

en aldaar overleden den 28 Januari 1919.

Versterkt door de *HH.* Sakramenten

Heer! wij hebben onzen troost verloren! Wie
beminde ons teederlijker. . . Indien wi dan tranen
storten, 't is niet alsof haar lot beweenslijk ware,
maar omdat zij ons ontnomen is. H. Aug.

Laat ons in hare dood de schikkingen Gods
aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven
overwegen en met gerust geweten het eeuwig
leven afwachten. H. Franc. van Sales

God had behagen in hare ziel, daarom heeft Hij
zich gehaast haar uit het midden der boosheid weg
te nemen. Sap, IV 14

Sta op haast u mijne beminde dochter. De
bloemtijd is verschenen. Kom gij gaat gekroond
worden. Cant. 10 en 12

SARA heeft hare gezellen gediend tot voorbeeld
en hare ouders tot troost. God zij gebenedijd in
eeuwigheid.

Dierbare Ouders, lieve Broeders en Zusters, ik zal
u beminnen in den Hemel, zooals ik u op aarde
bemind heb. Ik vraag u maar deze zaak: dat
gij mij indachtig zijt in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijne ziel en
mijn leven. 300 dag afl

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.