

Wij hebben hem bemind gedurende zijn leven,
nooit zullen wij hem vergeten.



Bid voor de ziel
van Mijnheer
ULMER COSYNS
echtgenoot van Mevrouw
IRMA SIMOENS

geboren te Nederbrakel den 20 Juli 1868, en
godvruchtig overleden te Gent den 29 Augustus 1936,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De goedheid en de liefde tot den evenmensch ver-
sierden de ziel van den duurbaren overledene. Hij
vond zijn genoegen in den naaste te helpen en voor
eenieder had hij een gemoedelijk woord. In zijne
vriendschap vond men een waar genoegen, in zijnen
omgang eene voortdurende rechtschapenheid.

Zijn leven was gewijd aan zijn gezin dat hij met
wijsheid en zorg bestuurde; den tijd wist hij goed
te gebruiken en tot den laatsten tijd toe vond hij het
werk aangenaam.

Ontelbare kwalen zijn het aandeel geweest van
den duurbaren afgestorvene op deze wereld. In de
beproevingen die hem overkwamen was hij altijd
tevreden, zich onderwerpende met gelatenheid aan
den Wil van God.

Bemide Echtgenote en duurzame Kinderen, gij
hebt met angst het afnemen mijner krachten gevolgd.
Mijn afscheid dompelt u in rouw en droefheid,
zwaar is de slag die u treft, doch in zulke stonden
vooral is het troostend christen te zijn en zijn hart
te kunnen verheffen tot God.

Hartelijk dank ik u voor de liefderijke zorgen;
Betuig mij een laatste blijk van liefde met mij in-
dachtig te zijn in uwe gebeden — Vaarwel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. af.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.