

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

VICTOR COSYNS,

ZOON VAN

Karel-Lodewyk en Rosalie GYSELINCK

Hoofdman van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, geboren te Nederbrakel den 20 Mei 1883 en aldaar godvruchtig overleden, den 3 Augustus 1909.

Versterkt door de HH. Sakramenten.



Een vlekkeloos leven is een ware ouderdom.

H. Schrift.

Na zijne dood spreekt hij ons nog door de herinnering zijner deugden.

Hebr. XI. 4.

Bemind van God en de menschen blijft zijne geheugenis in zegening. Inderdaad, VICTOR was een deugdzaam, een voorbeeldige jongeling, een weerdige zoon, een trouwe vriend in één woord een toonbeeld van echte kristelijkheid.

Gelukkig allen, die den Heer vreezen, die wandelen op zijne wegen.

Ps. 127.

O God ! mijne ziel zal leven en U loven !

Ps. 128.

Beweent mij niet meer, geliefden, ik verlaat eenen wereld vol van lijden en smarten en treed in de eeuwige vrede en vreugde.

Elkeen bidde voor den overledene de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren 7 quadr.

R.

I.

P.

.....
Druk. Arm. Depessemier, Everbeke.