

---

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



*Ter zaliger Gedachtenis*

van

**RUFINA COTON**

weduwe van Mijnheer

**ALOIS VAN WYMEERSCH**

lid van den wekelijkschen Kruisweg en den  
derden Regel van den H. Franciscus van Assisen.

geboren te Everbeke, den  
24 Augustus 1842 en godvruchtig overleden te  
Michelbeke den 7 Januari 1921.

*Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden*



Zij was eene voorbeeldige moeder, die hare  
talrijke kinderen den weg van God, den weg van  
eer leerde bewandelen.

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degene die uwen  
naam beminnen. Zij schrikken niet in de uur hun-  
ner dood. H. Bern.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der gerechtigheid gevonden worden. Prov.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn  
van hen die de opvoeding hunner kinderen ver-  
zorgd hebben. H. Hieron.

Mijne Kinderen vergeet mijne zuchten niet;  
denkt aan hetgeen ik geleden en aan de zorgen  
die ik voor u gehad heb. H. J. Chris.

Beminde Kinderen, ik bedank u voor uwe vurige  
genegenheid en voor de zorgen die gij mij zoo  
welwillend gaaft.

Weet ook dat ge mij uwe dankbaarheid niet  
beter kunt betuigen dan met innige gebeden te  
storten tot mijne zielerust. Tot wederziens in den  
schoonen Hemel.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

**R. I. P.**

---

*Nederbr. We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet*