

Denk op uw uitersten . . . en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Bid voor de † ziel van  
**Mevrouw Bertha Julia COTTON**

Echtgenootte van **Arthur BONNIER**  
*geborente Everbeek den 16 Juli 1901 en er  
overleden den 12 Februari 1943. Ontvangen  
hebbende de HH. Sakramenten der stervenden*

O dood ! Hoe welsprekend leert gij ons wat het leven van den mensch is op aarde : de tijd van de beproeving, de tijd van de verdienste. Gelukkig de ziel die dat verstaat en zich enkel bekommert om het eeuwige, want kort is de duur van onze ballingschap.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen eene trouwe echtgenootte en teedere moeder.

Zoolang zij kon was zij vlijtig aan het werk ; zij had voorgenomen niemand enig kwaad te veroorzaken, aan allen goed te doen, niemand te benijden en met allen in vrede te leven. Daarom zal haar aandenken in zegening blijven

Vaartwel duurzame Echtgenoot, beminde Kinderen, zusters, broeders en familie, in het midden mijner jaren, roept God mij tot zich, dat zijn H. Wil geschiede. Ik zal u in den hemel beminnen, zooals ik u op aarde heb liefgehad. Wilt mij steeds gedenken in uw gebeden die de blijvende band moet zijn tusschen hen die heengaan en degenen die blijven.

*Jezus, Maria, Jozef !  
Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne  
zaligheid. 300 d. afl.*

*Everbeek, druk Depessemier-Vanderdonckt*