

Alles is geschied gelijk het den Heer be-
haagde : zijn H. Naam zij geloofd ! Job IV

. Bid voor † de ziel
van Mevrouw

HENRIETTE COTTON

weduwe van Mijnheer

ALPHONSE D'HAENENS,

Lid van den Bond van het H. Hart

Geboren te Everbeke, den 15 April 1865 en er
godvruchtig overleden den 22 September 1935.

Versterkt door de HH Sakramenten.

Wij hebben rondgezien en geen hulpmid-
delen gevonden. We zochten en niemand
kon ons helpen. Wij hebben U, o Heer,
verlenging harer dagen gevraagd en gij
hebt ze verlengt in de eeuwigheid.

Eccl. LI. 11 Ps. 20

Zij was eene goede moeder : altijd heeft
zij haar talrijke kinderen tot het goede aan-
gespoord, gansch vervuld van godsvrucht en
wijsheid. Zij was eene oprechte kristene,
vol geloof, geregeld in haar werken en
gevoelig aan het lot van anderen in nood.
O, geëerde Moeder, uw naam zal altijd in
ons geheugen geprent blijven.

Mach. Ps. 44 Heb. XII,

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, be-
waart de voorschriften uwer moeder en ver-
laat haar lessen nooit. Bidt samen met bloed-
verwanten en vrienden ; vaartwel we zullen
elkander spoedig wederzien.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.

Everbeke. druk Depessemier Vanderdonckt