

God schonk ons die goede moeder... Onverwachts ontrukt Hij haar aan onze liefde en moeten wij hare hulp missen. Met onderwerping zeggen wij: Heer uw Wil geschiede hier op aarde, als in den hemel.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIE - ELODIE COTTON

weduwe van Mĳnheer

THEOPHIEL VERHEYLESonne

geboren te Paricke den 29 Juni 1856 en godvruchtig overleden te Segelsem den 7 September 1930.

Lid van de Voortplanting des Geloofs, de Priesterroeping en het werk van den H.Franciscus van Sales

— « O » —

Deugdzame, godvreezende vrouw en goede moeder, was zij de steun en troost van hare kinderen. Zorgvuldig en werkzaam, zachtmoedig en liefderijk, was zij geacht en bemind van al'en die haar kenden.

Weest bereid, omdat op het uur dat gij niet denkt, de Zoon des menschen zal komen. MATTH. 24.

Gelukkig is de dierbare overledene, omdat zij zoo leefde, gelijk zij wenschte gevonden te worden in haar stervensuur. NAVOLG. I. 23.

Bemĳnde kinderen en kleinkinderen, leert kennen door mijne onvoorziene dood, de ijdelheid der aard-sche goederen en de vergankelijkheid van dit kort-stondig leven. Bedroeft u niet zooals zij die geen geloof en geene hoop hebben; mijn lichaam is gestorven, maar mijne ziel en mijne liefde leeft. In den Hemel bemin ik U, leeft als goede en vurige christenen...en eens zijn wij daar vereenigd om niet meer te scheiden... Bidt veel voor mijn zielerust.

Jezus, Maria en Jozef. 7 i. en 7 qua. afl.

R.

I.

P.