

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN



Bid God voor de zielerust

van

ALOIS COUDYZER

zoon van

Petrus en Sabine DECOCK,

*den 2 November 1864 te Ingooigem geboren, ontsliep
hij zacht in den Heer te Helkijn, den 27 Februari 1937,
na een langdurige ziekte en gesterkt met de Heilige
Gerechten.*

Hij was lid van de H. Sakramentsgilde en de Broe-
derschappen van het H. Hart en O. L. Vrouw.

Gelukkig is de mensch die den tegenspoed ver-
draagt; hij zal immers na de beproeving het loon
ontvangen welke de Heer beloofd heeft aan dezen
die Hem beminnen. (H. Jakobus)

Tot U, o mijn God heb ik uit de diepte mijner
smarten gesmeekt om bevrijding. Gebenedijd zij uwe
alwijze Voorzienigheid die de aardsche woonplaats
mijner ziel heeft ontbonden en haar binnengeleid in
het verblijf der eeuwige vreugde.

Tot wederziens in den Hemel. Beminde Zusters en
Bloedverwanten. Blijft mijn ziel indachtig.

Beminde Nicht, die jarenlang de troostengel in
mijn smarten geweest zijt. ik dank u en bid God dat
Hij uw goedheid voor mij met zijn mildste zegenin-
gen vergelde. Bid voor mij.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 m. 40 d.)

HIJ RUSTE IN VREDE.

Drukk. J. Castelain, Helkijn.