

's Menschen leven, alhoewel kort van duur is vol
ellenden. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GEORGES COUPLEZ

zoon van Mijnheer

Gustaaf en Mevrouw Leonie Eeckhout

geboren te Ronse den 11 Juni 1907 en godvruchtig
overleden te La Lovie den 8 Mei 1933, voorzien van
de HH. Sacramenten der stervenden.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, was hij
van iedereen bemind en bij allen die hem kenden zal
zijn gedachtenis in zegeviering blijven.

Een onverbiddelijke ziekte heeft dezen dienaar
Gods langen tijd beproefd; met moed en volle on-
derwerping verliet hij het vaderlijk huis; daàr waar
hij troost ging zoeken bleef hij moedig en gelaten in
zijn langdurig lijden; daàr offerde hij zijn leven met
de vaste hoop den vollen loon van den barmhartigen
God te ontvangen.

Beminde ouders, broeder, schoonzusters, bloedver-
wanten en vrienden, als ik u verliet had ik de hoop
gezond te mogen terug keeren; wij waren zoo geluk-
kig te zamen, en wij hoopten nog lange jaren dit ge-
luk te genieten. De goede God heeft het anders ge-
schikt. Een groot verlies komt u te treffen. Wat mij
vertroost, dat is dat ik u overlaat aan de H. Voorzie-
nigheid en dat ik u allen eens zal weerzien.

Hebt gij vele offers gedaan voor uw lieven zoon —
alles zal ik vergoeden van uit den Hemel. Gods ze-
gen kome over u allen. Duurbare vrienden en mak-
kers, dank om uw blijken van genegenheid; denkt na,
de tijd vliegt toch zoo snel, strijdt den goeden strijd,
opdat wij elkander wederzien in den Hemel.

Heilig Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.

R. Decubber, Louise-Marie