

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



*Bid God voor de Zielerust*

VAN

# JAN BAPTIST COURTENS

WEDUWNAAR VAN

## ISABELLA VAN PRAET

geboren te Beveren (Harelbeke) den 8 Maart 1850,  
en godvruchtig overleden te Bevere (Audenaerde)  
den 25 Januari 1926,  
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hij was ellendig geworden en terneer gedrukt ging  
hij onder den last zijner smarten. JOB.

Ik heb rond mij gezien en geenen bijstand kunnen  
vinden; ik heb gezocht en niemand heeft mij kunnen  
helpen. Is. 63.

Daarom was het mij voordeeliger te sterven dan te  
leven. TOR.

O Maria! o mijne heilige Moeder, het is op U dat  
ik, naast Jesus, al het betrouwen mijner eeuwige  
zaligheid gesteld heb, bid voor mij, help mij.

Goede Jesus, wiens barmhertigheid oneindig is,  
verleen aan de ziel van Uwen dienaar de eeuwige  
rust; wij smeeken er U om, door de verdiensten van  
het goddelijk Bloed dat voor hem vergoten is. Amen.

KERK. OFFICIE.

Beminde kinderen, ik dank u van harte voor de  
aanhoudende zorgen, welke ik gedurende mijne  
langdurige ziekte heb ontvangen. Dat de Heer er U  
voor beloone en zegene. Blijft onder elkander innig  
vereinigd, en vergeet uwen vader en uwe moeder  
niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P. (300 dag. afl.)

-----  
Audenaerde, druk Vandendriëssche.