

Uw geloovigen, Heer, gaan tot een ander leven
over, zij sterven niet.

Praefatie der mis voor Overledenen.

† **BID VOOR DE ZIEL** †
van Mevrouw

Josephina COURTOIS

weduwe van Mijnheer

François HOEBEKE

geboren te Poperinghe den 7 Juli 1852 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, den 1 Oktober 1941,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Eere-Moeder van de 3e Orde van den H. Franciscus van Assisië.

Zij heeft een lange reeks van jaren geteld en haar
hoogen ouderdom heeft zij in gerechtigheid overge-
bracht.

H. Alfonsus v. Lig.
«Zielekracht en welvoeglijkheid is haar gewaad».
Boek der spreuken.

Zij heeft ons de schoonste voorbeelden gegeven:
haar oprechte en grondige godsvrucht; haar grenze-
looze toewijding aan haar huisgezin; haar rusteloze
werkzaamheid; haar teerhartig medelijden met dezen
die in nood en lijden waren; haar zacht en opgeruimd
gemoed maakten haar aangenaam aan God en aan de
mensen. Haar gedachtenis zal in zegening blijven.

De dood, die zij zag naderen verschrikte haar niet;
versterkt door een kinderlijk betrouwen op Maria, is
zij gestorven in een volkomene onderwerping aan den
Wil van God, en zij ontsliep zacht in den Heer.

H. Alfonsus v. Lig.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, gij weet hoe
ik met U heb omgegaan, niets nalatend van alles wat
U kon dienstig zijn en mij gansch aan uw geluk en
welzijn toewijdend; ik smeek U, helpt mij bij den Heer,
door uw gebeden en goede werken. Ik ook bewaar de
zoete herinneringen van uw aangekleefdheid waarmede
gij mij hebt omringd. God roept mij tot Hem. In den
Hemel zal ik geheel aan God zijn, Hem zien, Hem bemin-
nen, Hem bezitten; en Hem ziende zal ik u zien, Hem
beminnende zal ik u beminnen, aan u denken en voor u
bidden.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. afl.)

Hellige Vader Franciscus, bid voor ons.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.