

Gelukkig en voorzichtig zijn zij, die zoo trachten te leven, gelijk zij op hun sterfbed zullen wenschen geleefd te hebben. Nav. Chr.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

## MARIA-LUDOVICA COUSIN

weduwe van

PETRUS DERIDEAUX

*geboren te St-Martens-Bodeghem den 5 Juli 1842.  
en aldaar godvruchtig overleden den 2 Januari  
1927. voorzien van de HH. Saeramenten der ster-  
venden.*



De afgestorvene heeft de christene gevoelens waarin zij werd opgebracht, in haar hart bewaard en zij heeft met wijze zorg gewaakt over het welzijn van haar huis. Haar zachtzinnige en gediens-tige omgang verwierf haar aller achting.

De dood van onze moeder doorgriefft ons het gemoed en al de vreugde van ons hart is uitgedoofd. Wijsmeekten U, o Heer, haar leven te willen verlengen en Uij hebt haar het eeuwig leven gegeven.

H. Hieronimus

Ik weet, mijn God, dat Gij alle harten doorgront en dat Gij de eenvoudigheid bemint, daarom heb ik U alles in nederigheid mijns harten en in vreugde opgedragen.

1 Parall. XXIX, 17.

Vaartwel, duurzame Kinderen en Familie, troost u; toont mij uwe liefde met voor mij te bidden; in het zalig verblijf der eeuwigheid zullen wij elkander wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl

Allerheiligste Hart van Jezus, ik betrouw op U  
300 d. afl.

---

St.-Martens-Bodeghem; Evarist Hellinckx