

Heer, Gij hebt ons iemand ontnomen die ons duurzaam was, doch alles is geschied gelijk het U behaagde, uw H. Naam zij gezegend.

† **BID VOOR DE ZIEL**

VAN MIJNHEER

LÉO COUSSEMENT

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Elodie GEERAERT

*geboren te Oyckte den 14 Mei 1862 en godoruchtig overleden
te Bevere-Aud. den 15 Juli 1929
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.*

Al wie dezen man gekend heeft, zal getuigen dat hij een echt voorbeeld was van onverpoosde werkzaamheid van alomgekende rechtschapenheid in zijnen handel, van eenvoudige en welgemeende dienstvaardigheid voor zijnen evenmensch. Niets was hem te lastig of te moeilijk ten einde aan zijne duurzame vrouw en kinderen breederen welstand te verzekeren, doch onverbiddelijk trof hem de dood, en dompelde zijne zoo geliefde familie en naastbestaanden in diepen rouw.

O dood! O wreede dood! hoewel leert gij ons wat wij hier zijn op aarde: gisteren was ik nog in volle gezondheid, en vandaag ben ik reeds in de eeuwigheid,

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is; gij ziet in wat eenzaamheid ons laat uw plotseling afsterven? Indien wij tranen storten, het is niet omdat wij denken dat uw lot beweenslijk is, maar omdat gij ons ontnomen zijt.

Teerbeminde Echtgenoot, ik dank u voor de groote liefde welke gij altijd voor mij gehad hebt en voor de genegenheid welke ik altijd van u genoten heb. Uwe droefheid is groot, omdat wij niet meer samen zijn, doch onderwerpt u, stelt uw betrouwen op God, in den hemel hoop ik u weder te zien.

En gij mijne lieve kinderen en kleinkind, bewaart in uwe harten het aandenken van uwen vader; eerbiedigt en bemint uwe diep beproefde moeder al de dagen haars levens; blijft innig vereenigd in vrede met elkander. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Jesus, Maria en Joseph dat zijne ziel met U in vrede ruste.

(100 d. afl.)