

De deur des Hemels staat open voor hen die op Maria hun betrouwen hebben gesteld. *H. Bonav.*

† Bid voor de ziel van Meijuffer

## **Philomena-Maria COUSSEMENT**

dochter v. wijlen Ivo en Maria Van Cauwenberghe,  
geboren te Bevere-Oud. den 17 Januari 1873 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde den 21 Maart 1943,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

*Lid v. den H. Hartebond en 't Liefdewerk der Arme Kerken.*

Ze heeft geleefd in ons midden als 'n Engel van vrede.

In de vrees des Heeren opgevoed paarde vroegtijdig de dierbare afgestorvene haar kinderlijke liefde voor den goddelijken Meester met een teedere bezorgdheid voor hare naastbestaanden! Hoe stond ze immers sinds lang, met haar kranke gezondheid, vol toewijding naast broers & zuster om moeder te vervangen zoo vroeg heengegaan. Hoe graag zag ze de kinderkens tot haar komen voor wie ze steeds een engel van goedheid is geweest & een wijze raadgeefster. - En hoe onbaatzuchtig wist ze te werken ook voor de armen, tevreden met het loon dat de Heer haar hiervoor wegleggen zou. En hoe heeft ze, in uren van eenzaamheid, troost gevonden in het gebed en de edelmoedigste offers gebracht voor allen die haar genegenheid hadden verworven: voorwaar haar stille woning was als 'n Heiligdom, waar dagelijks de schoonste gebeden en beste offers werden gebracht aan Jezus, haren Liefdekoning.

Wie haar van dichtbij kende weet hoe ze bij dage & bij nachte 't Rozenkransgebed heeft gebeden met het geloof en de warme liefde van 'n beste Mariakind. Zoo mocht ze enkele oogenblikken nog voor haar afsterven verklaren aan de Eerw. Zuster die haar bijstond: «Ik ben niet bang te sterven, O. L. Vrouwke die ik zoo goed heb gediend zal wel zorgen voor mij.»

Eemnde broeders, zusters, neven & nichten, die mij allen zoo nauw aan 't harte laagt, weent dan toch niet om mijn onverwacht heengaan: alleen 's Heeren wil is geschied! Hier bij den Heer zal ik voor u en voor allen die mij genegen waart ten beste blijven spreken. - En laat ons lange H. Misoffer en dagelijksche gebeden in liefde vereenigd blijven, tot we elkaar weerzien bij den Heer.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300d. afl.)*