

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een droom; het geluk hier beneden is maar van korten duur; alles is ijdel in deze wereld behalve God beminnen en Hem alleen dienen.

*Thom. à Kempis.*

† GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mijnheer

**REMI COUSSEMENT**

Echtgenoot van

Mevrouw **EMMA HAESBROECK,**

**IJzerenwegbediende,**

vereerd met het Burgerlijk Eereteeken van 3<sup>de</sup> klas, **Oud-Strijder**, vereerd met het Oorlogskruis, met het Eereteeken van den Yser, van de Overwinning en met de Herinneringsmedalie,

*geboren te Nokere den 4 Maart 1891 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 26 Mei 1938,*

*voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Verdwenen is de vreugde van ons hart; ons geluk is veranderd in droefheid; de kroon van ons hoofd is neergelopen.

*Klaaglied 80.*

Met een stichtende verdueligheid heeft de dierbare afgestorvene de kwellingen eener onmeedoogende kwaal doorstaan; den kelk van bitterheden dien God hem overzond heeft hij tot den bodem toe geledigd. Ook heeft hij bij de eindbeproeving zijne ziel, gelouterd door het lijden, in volkomene onderwerping aan den Heer teruggeschonken.

Jaren lang heeft hij als moedig soldaat gestreden voor de vrijheid van zijn land, en verdiende de gunst zijner strijdmakkers om zijn rechtschapenheid en dienstvaardigheid. Zijn eerste zorgen nochtans gingen tot zijn huisgezin voor wiens welvaren hem geen offer te zwaar viel.

*Dierbare echtgenote, beminde kinderen, broeders en zusters,* die mij steeds in liefde en leed zoo trouw ter zijde stondt, gaarne zou ik nog vele gelukkige jaren in uw midden doorgebracht hebben; doch de Heer heeft er anders over beschikt: zijn heilige Wil zij gezegend! Zoekt troost en sterkte bij den Heer, en in afwachting dat wij eens hierboven zullen vereenigd leven, wilt mij dagelijks gedenken in een goed gebed.

*Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.*

*(7 j. en 7 q. afl.)*