

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb. 2 Cor. 1-12.

## BID VOOR † DE ZIEL

van

# Zuster FRANÇOISE (Juffrouw Hortense Coutuer)

geboren te Nederbrakel den 25 September 1860, geprofest in het klooster der Benedictinessen van Hunneghem te Geeraardsbergen den 7 September 1891 en er overleden den 27 Februari 1939, versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Deze beminde zuster was een voorbeeldige kloosterlinge beziel met diepe nederigheid, en uitmuntende godsvrucht. Hare rechtschapenheid en kloosterlijke stiptheid stichte hare medezusters en verwierf de achting van allen die haar kenden.

God heeft ze beproefd door het lijden gelijk het goud in den smeltoven ; Hij heeft haar aanvaard als een brandoffer, en welwillend zal Hij op haar nederzien wanneer haar tijd zal gekomen zijn.

(Sap. III 6-7)

De ziel die haar vertrouwen in Maria stelt, zal in de uur der dood, de deur des hemels voor haar zien opengaan. (H. Bonaventura)

Beminde Medezusters, heb dank voor uwe genegeheid en uwe trouwe liefdevolle zorgen. Ik beveel mijne ziel aan Gods barmhartigheid, en in uwe gebeden.

Dierbare familieleden, blijft volharden in den dienst des Heeren, dan zien wij elkander in den hemel weder.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in vrede ruste. (300 d. afl.)

Drukkerij V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.