

O Heer, Gij hebt ons harde beproevingen overge-
zonden en ons de beker des lijdens te drinken ge-
geven : zonder tegenspraak aanvaardden wij hem,
doch het hart overstelpt met droefheid. H.Ephrem.



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

Emilie COUVREUR

Weduwe in eerste huwelijk van wijlen

Mijnheer Valeer-Jozef Sapin,

Echtgenote van

Mijnheer Emiel De Cubber,

geboren te Hemelveerdegem, de 13 Juni 1883, en
godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, de
12 April 1949, voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

Zwaar en menigvuldig zijn de beproevingen ge-
weest, angstvolle dagen en rusteloze nachten heeft
zij doorgebracht... bitter veel heeft ze geleden... en
toen de eindbeproeving kwam, dan sprak haar ge-
loof haar sterkte in en was het gebed haar troost
en stichtend onderwierp zij zich aan 's Heren Wil.
En wanneer de smarten der dood haar omgaven,
dan riep ze de Naam des Heren aan en bad :
« Barmhartige en genadige Heer, langmoedig en
van grote goedertierenheid, wees mijn arme ziel
genadig. »

Beminde familieleden, weent niet, ik verlaat een
tranendal voor een rijk van eeuwige vrede.

Ik dank U allen voor uw beste zorgen binst mijn
langdurige ziekte. Gij vooral mijn dochter-kloos-
terzuster die als een engel van liefde en goedheid
mijn bitter leed en lijden zoveel verzacht hebt.
Gedenkt U mijner in uw gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn
toevlucht.

300 d. afl.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.