

De dood is de weg tot het leven.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Marie Catherine Couvreur

weduwe van

Dominique Dewitte,

geboren te Everbeke den 4 December 1843
en aldaar overleden den 28 Juli 1924.

Versterkt door de HH. Sakramenten.



De ouderdom is eene eerekroon voor dezen die den rechten weg bewandelen. Prov. XVI.

Beziel met een levendig geloof, heeft zij met moed de ongemakken van den hoogen ouderdom verdragen. **H. Bern.**

Daarom mogen wij hopen dat haar geworden is de kroon die de Heer zal geven aan hen die den goeden strijd gestreden hebben

Vaarwel, lieve zoon, bloedverwanten en kennissen, gij zijt nu bedroefd maar ik zal u wederzien en uw hert zal zich verblijden en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt