

**H**OE gelukkig is hij en hoe voorzichtig, die nu tracht zoödanig te wezen in het leven, als hij in het uur der dood wenschte gevonden te worden. *Nav. Christi 1-23.*



Bid voor de ziel

van

## **PRUDENCE COUVREUR**

huisvrouw van

**PETRUS VAN ELSTLANDE**

*geboren te Dickebusch den 12 Juli 1853 en er godvruchtig overleden den 15 December 1923,*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Lid van 't Broederschap van de geloovige zielen.

---

**D**E rechtveerdigen zijn tot vele kwellingen geroepen; maar zalig zijn zij die de beproevingen doorstaan. — Want wanneer zij beproefd zullen geweest zijn, zullen zij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen. *Ps. XXXV-20. — Jac. 1-12.*

**H**ETGEEN ons meest troost, het is de geheugenis van de goede voorbeelden die zij ons altijd gegeven heeft en van het levendig geloof dat zij ons altijd getoond heeft. Wij herinneren ons met vreugde hoe zij haar leven in deugden en liefde tot God en Maria heeft overgebracht. *H. Aug.*

**H**ARE dood is de overgang tot een beter leven, de vervulling van hare verlangens, de verlossing van alle lijden en de verwisseling harer ellenden met een eeuwigdurend geluk.

**M**ijn beminde Echtgenoot, dierbare Kinderen en Kleinkinderen, weest niet bedroefd gelijk deze die geene hoop hebben. In den hemel zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb; daar zullen wij ons weder vinden. Bemint elkander en bidt voor mij.

*Zoet Hert van Jesus, ontferm U onzer. 300 dag. afl.*

*Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid! 300 d. afl.*

---

Druk. Danneels-Taillieu, Poperinghe.