

De deur des hemels staat open Voor dezen die in  
dit leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.,  
H. Bern.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**LEONIE CRAYE**

echtgenoot van Mijnheer

**Jan-Baptist DE RIDDER**

geboren te Elst den 11 April 1855 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 12 Mei 1930.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden  
**Zij was lid der confrerie van het H. Hart.**

Zij was een brave en deugdzame Vrouw, vol zorg  
voor haar huishouden, en grootelijks verkleefd aan  
haren man. Prov, XXXI

Zij heeft hare kinderen met kracht en wijsheid tot  
het goed opgewekt; met vrouwelijke zachtzinnigheid  
paarde zij mannenmoed. (2 Mac, 7-21)

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft.  
Bemide echtgenoot, bewaar mijn gedachtenis in uw  
geheugen. Lieve kinderen en kleinkinderen, eert uwen  
Vader al de dagen uws levens; bidt voor mij; leeft  
in vrede met elkanderen en de Heer zal met U zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q. afl.

Mijn Jesus bermhertigheid. 300 d. a.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

**R. I. P.**

Druk. We. O. Surdiacourt, Nederbrakel.