

Wie in Mij gelooft, al is hij gestorven, zal leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**AMANDINE CRAEYE**

Echtgenoot van Mijnheer

**HENRI DE CUBBER**

geboren te Elst, den 13 November 1858 en overleden  
te Segelsem, den 2 April 1925.

*Getroost door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

In stille eenvoudigheid sleet zij haar leven in de vreeze Gods, in de bezorgoheid voor haar huisgezin en in 't nauwkeurig volbrengen harer plichten. Op den Zondag vond zij haar meeste genoegen, in het regelmatig bijwonen der Vespers. Door hare echte en diepe godsvrucht en ingeborene goedhartigheid, diende zij tot voorbeeld van al die haar omringden.

Omdat zij God behaagde kwam de beproeving haar overvallen. (Tob. XII 15). Zij aanvaarde uit Gods hand al wat haar overkwam, bleef in vrede te midden van haar lijden en behield de verduldigheid, tot op het oogenblik dat de Heer haar de eeuwige vergelding kwam verleen. Onophoudelijk herhaalde zij deze troostvolle woorden « Geloofd zij Jezus-Christus, Amen. »

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkind, ik ga U voor bij den Heer om het loon der rechtvaardigen te ontvangen : Bemint Jezus, onderhoudt zijn geboden, opdat wij eens samen mogen wonen in den Hemel.

Bid de akten van Geloof Hoop en Liefde.

*(7 jaren en 7 quadr. aflat.)*

R.

I.

P.

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*