

doof de verrijzenis des vleesch en het
eigen leven. (Symbolum.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-ELISA GRAEYE

echtgenoot van Mijnheer

GUSTAAF VAN DER STOCK

geboren te Sint Martens-Lierde den 15 Augusti 1867
en aldaar godvruchtig overleden den 13 Junij 1939.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was een voorbeeldige moeder. Haar groot
betrouwen op God gaf haar immer kracht om op-
geruimd de lasten van het huisgezin te dragen. Zij
was bezorgd voor het welzijn en de christene op-
voeding van hare kinderen en wist ze door haar
goede voorbeelden en vurig geloof aan te moedigen
tot het goede. Zij was vol goedheid en liefde jegens
haren echtgenoot.

De dood geeft den mensch zalige lessen, zij leert
ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven
vergeleken met de eeuwigheid, zij spaart niemand
en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar
vruchteloos. (H. Alp. L.)

H. Maria op U heb ik mijn betrouwen gesteld,
wees mijn voorspreekster bij den Oppersten
Richter.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinde-
ren en bloedverwanten, vaartwel! Pijnlijk is het,
zoo ras en onverwacht gescheiden te worden.
Gelukkig het den Heer behaagd te zijn het geschied-
onderwerpt u aan zijn heiligen wil. Worst mij
sinneloochachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouwen op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.