

Hooge jaren zijn eene eerekroon welke op den
weg der deugd te vinden is. Spreuk. XVI. 31.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN

Mijnheer

ALBERT CREEMERS

weduwnaar van

HORTENSE-MARIE DEKENS

geboren te Bevere (Oud.)

den 12 Juli 1830 en er godvruchtig overleden

den 14 November 1910

voorzien van de HH.Sacramenten der stervenden.

Onze roem is deze : de getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods, en niet volgens de wijsheid der menschen in deze wereld verkeerd hebben. II. Ad cor. I. 12.

Zijne goedheid en vreedzame handelwijze maakten hem beminnelijk en aangenaam. H. Bern.

Wijs en voorzichtig is deze, die de dood voor oogen hebbende, zich dagelijks bereidt om te sterven, en die nu doet hetgeen hij in zijn stervensuur zal wenschen gedaan te hebben.

Eccl. XII. - Thom. a Kemp. I. 18.

Lieve kinderen, luistert naar de stem van uwen vader. Dient getrouwelijk den Heer en doet 't geen hem aangenaam is. Beveelt met zorg aan uwe kinderen, hoe zij in alle hunne werken God moeten voor oogen hebben, en hem ten allen tijde loven en gebenedijden. Tob. XIV.

Ik smeek u, gij allen die mijne vrienden zijt, mij door uwe gebeden te helpen. Ad Rom. xv. 30.

Barmhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. aflaat).

R. I. P.

Druk. C. Waltyn-Rohaert, Bevere