

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Bid God voor de zielerust van

ARNOULD-LODEVICUS CREEMERS

echtgenoot van

MARIE MATTHYS

geboren te Pevere den 21 Maart 1856 en aldaar zeer
godvruchtig overleden den 5 December 1926,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

VEREÉRD MET HET BURGERLIJK EEREKRUIS VAN 1' EN 2' KLAS

In waarheid kon deze vrome man wel zeggen dat hij droeve tijden had beleefd en pijnlijke nachten had geteld. De beproevingen werden hem niet gespaard. In een oogwenk zag hij zijn huisgezin weggemaaid door de ongenadige slagen van den oorlog. Twee zonen op het slagveld, eene dochter, een schoonzoort met drie lieve kinderkens bij de beschieting. Dan kwam eene ongeneesbare kwaal met al de pijnen en smerten eraan verbonden hem teisteren: een echte Jobsman in lijden en ook in verdueligheid; want te midden van al zijn leed bleef hij kalm en gelaten en wist hij anderen nog op te heuren; God heeft ons veel gegeven; God heeft ons veel ontnomen, dat zijn heilige Naam gebenedijd weze. (Job.)

Om martelaar te zijn is er noch zwaard, noch vuur noodig; het is genoeg gelaten en verduelig te lijden zonder klagen. (H. Greg.) — Er is geen zekerder teeken dat men uitverkoren is, dan, als men kristelijk levende zwaar beproefd wordt. (H. Aloys.)

Welbeminde Echtgenoot en kinderen, hebt dank omdat gij mij bij dage en bij nachte zoowel hebt verzorgd en bijgestaan in mijne onmeedoogende ziekte. Stelt al uw betrouwen op God; het zal nooit te vergeefs zijn; en later zal de goede God ons terug vereenigen in den hemel. En gij, mijne kinderen bemint, eerbiedigt en vertroost uwe brave moeder, al de dagen van uw leven en vergeet uwen vader niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus geef hem de eeuwige rust. (300 d.)

R. I. P.

.....
AUDENAARDE DRUK. C. VAN ASSCHE