

Kom Bruid van Jezus-Christus, ontvang de kroon die de Heer U bereid heeft. (kerk. offic.)

+ BID VOOR DE ZIEL VAN

## ZUSTER MARTHA

(Juffrouw MARIE CROES)

JUBILARES

geboren te Orsmael-Gussenhove de 17 Juli 1865  
geprofest in het klooster der Zusters Mari-  
colen te Dendermonde de 26 Juli 1888  
zeer godvruchtig in den Heer ontslapen in  
haar klooster te Lede op Sinxendag, 1 Juni 1952  
versterkt door al de troostmiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Gedurende vijf en zestig jaren stichtte onze duurbare afgestorvene hare talrijke medezusters door haar geest van heilige eenvoudigheid, van ootmoedigheid en van stiptheid. Zij was steeds een voorbeeld van onvermoeibaren vlijt en werkte dag en nacht met veel bezorgdheid voor het welzijn van zieken en ouderlingen. Daarom ook verdiende zij een aanmoedigende stem te horen uit den hemel, die haar zeide : «Rust nu van uw arbeid» want uwe werken volgen U. Ontvang voor uwe deugden en voor uwe menigvuldige bezigheden, de kroon van de onsterfelijkheid die de goede God U zal schenken.

In haar eigen ogen en voor de wereld was zij nederig en klein, maar in Gods oog was zij kostbaar en uitverkoren. (Nav. v. Christus).

Zij bereikte een gelukkige ouderdom gekroond met een Jubelkrans van kloosterdeugden en verdiensten ontsliep zij zachtjes in den Heer.

Duurbare Oversten en Medezusters, gedenkt U mijner in uwe gebeden. Wat ik niet kon doen voor U op aarde, zal ik aan God vragen in den Hemel. Duurbare Familie, tot weerziens in den Hemel

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne Toevlucht. (300 dag. afl.)

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.