

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**BENEDICTUS CROISIAU**

WEDUWENAAR VAN

**NATHALIA QUIVREUX**

*Geboren te Schendelbeke*

*den 16 April 1841, en overleden te Optrakel*

*den 30 Juli 1913.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

**D**ie den Heer vreest, zal troost vinden op zijn sterfbed, en op den dag zijner dood zal hij gezegend worden. Eecl. I. 53.

Gelukkig en wijs is de mensch, die zijn leven zoo aanstelt gelijk hij wenscht bij zijne dood gevonden te worden. Nav. Chr.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God. Het is de overgang tot den Hemel; de vervulling van hunne verlangens; de verlossing van hunne smarten, en de verwisseling van hunne ellenden met een eeuwigdurend geluk. Ps. CXV.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde (300 d. af.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

**R.**

**I.**

**Ø.**

---

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.