

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

HENRI CROMBÉ

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

MELANIE LAUWERS

en in tweede huwelijk van Mevrouw

MARIE-PAULINE BRISART

geboren te Elst den 13 Mei 1850, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 27 Januari 1936. voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Het is zoet te sterven als men godvreezend geleefd heeft; want de dood van den rechtvaardige is de overgang tot het eeuwig leven. (H. Aug.)

Zalig is de mensch die den raad der goddeloozen niet heeft gevolgd en op den weg der goddeloozen niet bleef staan, maar die smaak vond in de wet des Heeren en die wet overdacht dag en nacht.

De dood geeft aan den mensch zalige lessen: hij leert ons dat wij eens alles in Gods handen moeten neerleggen, dat buiten Hem alles weg valt; en alleen werken van geloof bij Hem waarde hebben.

Gelukkig en wijs is dus de mensch die zich in zijn leven zóó aanstelt, zooals hij wenscht gevonden te worden in zijn dood.

Duurbare Familie, ik heb u verlaten, om op te gaan naar mijn eeuwige bestemming. Blijft God dienen in alle rechtzinnigheid en bidt veel voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde!

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.