

God heeft ons den dag onzer dood onbekend gelaten, opdat wij altijd voorbereid zouden zijn.

H. Greg.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ELGDIË CRÖMMELYNCK

echtgenoot van Mijnheer

Petrus Dumortier

geboren te Ukkel den 3 April 1874 en overleden te Berchem-Vl. den 30 April 1940, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Zij bleef onwankelbaar in de vreeze Gods, al de dagen van haar leven.

Tob. II 14

Hij kan niet slecht sterven, die goed geleefd heeft.

H. Aug.

Moge zij, na haar werkzaam en deugdzaam leven, deelachtig worden aan de verdiensten van Jesus' lijdens en dood, en deelnemen aan zijn Eeuwige Glorie.

Heer, voor die in U gelooven, wordt het leven verwisseld en niet weggenomen. Terwijl hun aardse woonhuis wordt vernietigd, wordt hun in den hemel eene eeuwige woning opgebouwd.

Bemide *Echtgenoot*, om uwe trouwe liefde, om uwe voortdurende zorgen en kommer, dank ik U. De beproeving is zwaar maar vertrouw op de Goddelijke Voorzienigheid. Gods genade en de liefde onzer kinderen zullen U troost brengen.

Bemide *Kinderen*, bemint uw Vader, draagt de gedachtenis van uwe Moeder in uw geest en in uw hart, gedenkt hare ziel in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

(300 d. afl.)

Maria, onze Hoop, ontferm U onzer.

(300 d. afl.)

Foto & Drukk. VandeMeulebroeke - Kerkhove.