

Laat ons in zijn dood de raadsbesluiten des Heeren
aanbidden.

+
+ *

geboren te Boussu den 7 Augustus 1864, en zeer god-
vruchtig overleden te Oubraker den 18 December 1935,
versterkt door al de genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Hij was een voorbeeldig lid van den Bond van 't H. Hart
lid van de Confrerie van de H. Barbara

Heer, hard en zwaar is de beproeving die Gij ons
overzendt, doch in christene gelatenheid buigen wij het
hoofd en zeggen: dat uw H. Wil geschiede. Hij was de
echte wijze en vurige christen, die onverschrokken zijn
geloof beleed en de belangen van God en Kerk en ge-
meente overal er in alle omstandigheden behartigde en
verdedigde.

In het gebed, in het stipt naleven van al zijne chris-
tene plichten vond hij zijn geluk en zijn troost; ook de
dood van zulk rechtvaardige is geen sterven maar
een overgang naar een beter leven.

Al zijn zorgen wijdde hij aan zijn gezin; daarvoor
alleen leefde hij, en zijne kinderen in eer en deugd
opgevoed zijn thans de schoonste parel aan zijn kroon.

Mijn duurzame echtgenoot, hoe hard valt u de scheid-
ing, wij waren zoo gelukkig met elkaar, doch troost u,
God zal u sterkte schenken en eens worden wij bij den
Heer voor eeuwig vereenigd.

Mijn lieve kinderen, houdt mijn lessen en voorbeel-
den gedurig voor oogen, doet wat gij van mij gehoord
en gezien hebt en de Heer zal met u zijn. Vergeet uw
vader nooit in uw gebeden. Ik zal u allen bij den Heer
indachtig wezen.

Bemide bloedverwanten en vrienden, weest mijne
ziel indachtig.

Zoet Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Sottegem, drukk. "De Beiaard" Haegeman-Cousy.