

In de schaduwe van het kruis wil ik rusten.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

Catharina CROMPHOUT

echtgenoot van

Désiré DE MEDTS

Geboren te St-Goriks-Oudenhove, den 18 Oogst 1864 en er
godvruchtig overleden den 12 November 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.



Zij wandelde in de eenvoudigheid des harten
en stelde geene onrechtveerdigheid voor hare
oogen; zij vluchtte de schenders van Gods
heilige Wet en had geen gemeens met degenen
die bedorven van herte waren.

Die den Heer vreest zal op zijn sterfbed ver-
troosting vinden en op den dag zijner dood
gezegend worden.

Ik heb den Heer met verduidigheid verwacht
en Hij heeft zijne oogen op mij nedergeslagen;
Hij heeft mijne gebeden verhoord en mij getrok-
ken uit den poel der ellenden.

Duurbare Echtgenoot, troost u, onze scheiding
zal niet van langen duur zijn; eens zien wij
malkander weer om nooit meer te scheiden.

Duurbare Kinderen, hebt uwen Vader lief al de
dagen van zijn leven; blijft altijd vurige kriste-
nen en vergeet mij niet in uwe goede gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne liefde 300 afl.

Uitg Robert Roeland - St-Goriks-Oudenhove