

God riep :

Gisteren ons zootje, vandaag ons dochterke ;  
twee engelkes in de hemel.



**Godvruchtig Aandenken**

van

**Christiane CROMPHOUT**

dochtertje van

**Cyriel en Maria Van Den Abeele**

geboren te Ste Maria-Lierde, de 12 Maart 1944 en  
aldaar aan de liefde van haar ouders ontrukt, de  
22 November 1949.

---

Ik zag op 't veld een lieflijk roosje  
Met blaadjes, toch zo fris en teer ;  
Een windje blaast een enkel poosje  
En 't lieve bloemke is niet meer !

Zo ook, lief kindje, mocht ge prijken ;  
Een engeltje waart gij gelijk  
Een engel nam u, zijns gelijken  
En bracht u ver van 't aardse rijk !

Ben ik van U, zo ras verdwenen  
O vader, moeder, toch zo goed,  
Ik ben niet dood, ik ga maar henen  
Bij ons lief broerke en Jezus zoet !

---

Uitg. V. Lafort, Maria-Lierde.