

Laat de kinderkens tot mij komen
Want aan dezulken behoort het rijk Gods.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

André - Henri CRUYPELINCK

zoontje van

Georges en Anna Martens

Geboren te Oprakel, den 26 September 1947 en ten
hemel opgevlogen te ELST, den 25 October 1947.



Ja te vroeg is 't weggegaan
't kind dat wij zoo gaarne zagen
En met hem in 't graf gegaan
Hoop en vreugde en welbehagen.

Niets en blijft er ons lief kind
Niets dan wee en bitt're smerte
Daar elk zoekt en niet en vindt
U de vreugde van ons herte.

Ouders, Zusje 'k heb gedaan met lijden
Vader, Moeder, weent niet meer!
O! hoe zoet is hier 't verblijven
In den hemel bij den Heer. !

—
God gaf het ons, God nam het ons
Gods name zij gezegend!
't Was wel bij ons, 't ging weg van ons,
't Was beter in den hemel.

—
Lief Engelken bidt voor ons.

R. I. P

—
Drukwerk Van Nedervelde, Elst