

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# VITAL CUVELIER

In te huwelijk weduwnaar van MARIE STEVENS en  
van MARIE VERMASSEN in 2<sup>o</sup> huwelijk,

geboren te Steenhuyze-Wijnhuize, den 3 Mei 1860  
en godvruchtig overleden

te Godveerdegem, den 4 December 1933.  
voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden

Hij was lid van de "Zoeten Naam", en van de  
Boerengilde.

De dierbare afgestorvene was een oprecht vrom  
man, vreesde God en week af van het kwaad.  
[Job. 1]

Hij was bemind van God en de menschen [Eccl.  
XIX], want de goedheid en eene vreedzame inborst  
maken den mensch beminnelijk en doen hem overal  
vrienden ontmoeten. [H. Bonav.], en daarom zal  
zijne gedachtenis in zegen blijven.

De vader, die zijne kinderen kristelijk opbrengt,  
verheugt zich in hen gedurende hun leven, en hij  
moet er niet over bedroefd zijn in het uur zijner  
dood. Eccl.

Beminde kinderen, dank voor uwe zoo teedere  
zorgen en uwen steeds liefderijken omgang. Vaar-  
wel tot in den Hemel, waar ik nu met uwe beminde  
moeder en uwe zoo teedere pleegmoeder op u allen  
wacht. Bidt voor ons alle dagen van uw leven te  
samen met uwe kinderen. En gij, mijne geliefde  
dochter kloosterlinge, Zuster Marcella, gedenk  
ons alle dagen in uwe H. Communie.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 dagen afaat.

---

Uitg. Hect. D'Hocker, Godveerdegem.