

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Elvire-Marie DAENINCK

echtgenoot van

RUDOLF CLAES

geboren te Exaarde, den 21 Augustus 1902,
godvruchtig overleden te Lokeren den 8 Mei 1937,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

De achtbare vrouw om wiens afsterven wij treuren, was een voorbeeldige echtgenoot en moeder, een echte christene. Stichtend was zij gedurende haar leven, stichtend was zij bij haar sterven.

Met stichtend, christelijk geduld heeft zij maanden, ja jarenlang de ongemakken eener sleepende ziekte verdragen. De Heer had haar begaafd met een minzaam en altijd vroolijk karakter, waardoor zij de harten tot zich trok; ook werd zij van God en van de menschen bemind en blijft hare gedachten in een wige zegening.

Elvire heeft het geluk gehad het uur van hare dood van verre te zien aankomen: zoo heeft zij zich wel kunnen bereiden om zalig te sterven.

Zij bezat een ware godsvrucht tot onze Moeder Maria, ook is hare Moeder haar komen halen op een Zaterdag der Meimaand.

Beminde Echtgenoot, teergeliefde Kinderen en Familie, weent... doch niet gelijk menschen die geene hoop hebben. Ik verlaat een tranendal om het hemelrijk in te treden... daar blijf ik U beminnen, daar blijf ik voor U bidden.

Geliefde kinderkens vergeet toch nooit de lessen en voorbeelden uwer moeder niet. Hebt dank, beminde Echtgenoot voor uwe liefde en al wat gij voor mij deelt. En gij Zuster Lætitia wees duizend maal bedankt voor uwe langdurige en moederlijke zorgen die gij mij zoo liefderijk bewezen hebt.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
(100 d. af.)

Begravenisondern. Edg. De Clerck, Brugstraat.