



Zoekt wat in den hemel is, waar Christus is, zittende aan Gods rechterhand. Stelt uwe zinnen op wat in den hemel, niet op, wat op aarde is.

*H. Paulus aan de Koloss. III.*

Goed sterven is met Christus leven.

De dood is het einde aller kwalen en het begin van ons toekomstig geluk.

*H. Aug.*

De mensch is aan vele krankheden onderworpen; daarom, hoe deugdzaam ook zijn handel voor God en voor de menschen moge geweest zijn, wordt zijne ziel aan de gebeden der geloovigen aanbevolen, opdat zij welhaast van alle zonden ontslagen, in de volte rust haren Schepper love.

*H. Aug.*

Vaartwel, mijne duurzame bloedverwanten en vrienden, God roept mij, ik verlaat eene aarde van droefheid en ellende, gaarne had ik u nog allen rond mij gezien, de Heer heeft het anders geschikt, dat zijn H. Wil geschiede. Ik verwacht u in den hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik smeeek om de gebeden van allen die mij bemind en gekend hebben.

*H. Ephrem.*

Hoe zoet is het te sterven, na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van Dezen die ons moet oordeelen.

*H. Marg. Maria.*

Zij was uw kind, Maria, toon dat gij hare moeder zijt.

*H. Aug.*

*O zoet Hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne.*

300 d. afl.

*Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht!*

300 d. afl.

*Akten van Geloof, Hoop en Liefde.*

7 j. & 7 quadr. afl.