

Tot dierbaar en † vroom Aandenken

van Mijnheer

**Michel Dammekens**

*soldaat bij het 32<sup>e</sup> Artillerie Regiment*

zoon van

**Mijnheer Achiel en Mevrouw Justine Vander Poorten,**

geboren te St Jans-Hemelveerdegem, den 13 Maart 1921, slachtoffer van den oorlog, in den Heer ontslapen in het Krijgshospitaal te Limoux (Frankrijk) op 2 Augusti 1940 en aldaar begraven den 5 Augusti, voorzien van de hulpmiddelen der H. Kerk. — Hij was lid van den Bond van 't H. Hart.

Met stralend oog, vol moed en vertrouwen zagen wij hem heengaan, jeugdig en frisch. Plots komt de wereldstorm alle harten verschrikken, met benepen hart onderaan hij de lastige tocht naar 't verre zuiden, hoop en betrouwen deden hem leven : onverwachts komt het droeve ongeluk, daarna die onmeedoogende, meeslepende ziekte die de jeugdige bloem in enkele dagen knakte en wegmaaide.

Lieve Vader en Moeder, nu het Gode behaagd heeft uw oudste zoon aan uw liefde te ontrukken en de beproeving op uwe hoofden te laten nederdalen, smee ik U niet te wanhopen. Dit aardsche lijden is van korten duur ; wij zullen ons met oneindige blijdschap wederzien in het Rijk der Hemelen om elkander nimmer meer te verlaten. Als die dag genaakt zal een Engel tot U komen en ook U toeroepen : Welkom gij beproefden des Heeren, weest welkom in Gods Rijk, vreest niet, het uur van verblijding is gekomen, want Zalig zijn de bedroefden zij zullen vertroosting vinden.

O dierbare zoon, liefste broeder, de kroon is van ons hoofd gevallen daarom zijn wij bedroefd, maar God die Hemel en aarde naar zijne wijze wetten bestuurd, heeft hoop en vertrouwen in onze bedrukte herten geplant. Ja beminde zoon, wij zijn diep bedroefd u te moeten derven, u die door uw betraande oogen zaagt in het verschiet het lieve Vaderland en Vaderhuis, met eerbied en ootmoed buigen wij het hoofd voor Zijn heiligen wil en met een vast en onwankelbaar betrouwen op Hem roepen wij u toe tot wederziens lieve Michel, tot wederziens H. Hart van Jezus, red ons, geef ons den vrede.