

De dood der rechtvaardigen is geen dood, zij ontslapen zachtjes op aarde om in den hemel te ontwaken. (H. Alf.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
MARIA DANEELS
echtgenootte van
JOANNES DIELS

*lid van de Congregatie der H. Familie,
geboren te Gierle den 29 November 1855
en aldaar godvruchtig overleden den 30 Mei 1921,
bediend van de H. H. Sacramenten der stervenden.*

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop vol-
eindigd, het geloof bewaard. Voorts is mij wegge-
legd de kroon der gerechtigheid welke de Heer, de
rechtvaardige rechter mij te dien dage geven zal, en
niet alleen aan mij, maar ook aan hen, die zijne
komst liefhebben. (II ad. Tim. IV. 8)

Mijne duurzame Echtgenoot en Kind, is uwe
droefheid groot, veel grooter zal de belooning zijn,
waarmede God uwe kristelijke onderwerping zal
vergelten. (H. Bas.); het is geschied gelijk het
den Heer behaagd heeft, de naam des Heeren zij
gezegend. (Job I. 2).

Beminde Bloedverwanten, blijft mij in uwe ge-
beden indachtig.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verschijne haar. Zij ruste in vrede.
Amen. (Kerk. off.)

H. Hart van Jesus ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.)