

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFFER

ALBERTINA DAUMERIE

Lid van de Voortplanting des Geloofs,
van de H. Barbara, van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van den Gedurigen Eeredienst van den H. Joseph,
geboren te St-Mertens-Bodeghem, den 5 December 1857
en aldaar schielijk overleden, den 26 December 1936.



Om God te behagen moet ik beproefd worden,
mijne ziel blijft rustig te midden van den storm en
mort niet tegen Gods inzichten. Tob. XII.

O Maria, Gij waart de sterkte in mijne zwakheid,
mijn troost en toevlucht in lijden, en hoop in zalig-
heid. S. Germanus.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die uwen Naam
lief hebben, zij zullen niet vreezen in het uur der
dood. S. Bonav.

Lieve Broeders, Schoonzusters en Kennissen,
troost U bij mijn vertrek, ik verlaat eene plaats van
lijden voor het Rijk van God.

Wil U mijner gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.