

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Guillielmus DAUMERIE

echtgenoot van

Maria-Josepha VAN ROY

geboren te Anderlecht, den 16 Februari 1815,
godvruchtig overleden te Sint-Mertens-Bodeghem,
den 18 December 1902,

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben Maandag 22 December, om 9 1/2 ure.

Dinsdag 23 December, om 7 ure, een dienst van het Genootschap der Voortplanting des Geloofs.

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft. Want de dood der rechtvaardigen is het einde hunner pijnen, de voltrekking hunner zegepraal, de ingang tot het eeuwig leven.

Vol van dagen en in eenen gelukkigen ouderdom is hij zachtjes in den Heer ontslapen, met eene voorbeeldige onderwerping aan den wil van God en een kinderlijk betrouwen op Maria.

GEN. 25.

Vaartwel geliefde echtgenoote, kinderen en bloedverwanten; ik verlaat een dal van tranen om het rijk van eeuwigen vreden in te treden. Vaartwel, dient den Heer in waarheid en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Maria, wees mijne liefde 300 d. af.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne toevlucht.

R. I. P.

100 d. af.

.....
Drukk. J. CROIS-PIRMEX Vl. Steenweg, 406